

Ad Astra

2020-2021



voorwoord

Liefste Hospitalianen en sympathisanten

Dat dit academiejaar eentje was om snel te vergeten, kunnen we allen wel bevestigen. Toch hebben we ondanks deze pandemie nieuwe leden mogen verwelkomen in onze warme club! Allereerst wil ik ieder van jullie bedanken voor de inzet en hoop ik dat we elkaar snel terug in het 'echt' mogen zien! Een extra dankjewel aan mijn praesidium voor hun creatieve invulling tijdens deze toch wel complexe tijden. Jullie hebben stuk voor stuk het beste van jezelf gegeven om onze dinsdagavonden nog steeds van het broodnodige sociale contact te voorzien.

Jammer genoeg hebben we ons afgelopen academiejaar vooral terug achter onze pc moeten doorbrengen. Toch was er de mogelijkheid om elkaar toch even fysiek te kunnen zien! Onze Dies Natalis kwam namelijk op het ideale moment om samen een lekker ribbeke en menig pintjes te kunnen verorberen. Kort daarna stonden we ook mee in de organisatie van de Bloedserieus actie! Blijkbaar konden velen onder jullie die karmapuntjes wel gebruiken voor de blok die er zat aan te komen 😊

Bovendien hebben we ondanks deze pandemie toch 15 nieuwe schachten mogen verwelkomen! Dit verse bloed stond ook in voor de allereerste activiteit in het tweede semester. Van een knaller gesproken! Daarna hebben zij zich bewezen via hun schachtenopdrachten, die één voor één geweldig creatief werden uitgevoerd! Jammer genoeg staat de blok alweer voor de deur, vandaar dat dit het ideale moment is om deze editie te lanceren!

Laat ons de komende weken sterk, gezond en veilig blijven. Als de COVID-situatie ons iets geleerd heeft, dan is het wel dat we hier samen gaan door geraken! Wij kijken alvast uit naar jullie reacties over deze derde Ad Astra editie en hopen jullie snel terug in het echt te zien! #weareallinthistogether

Tot kofs!



Joke, Praeses '20-'21

66 Geniet van je studies, het is de leukste periode van je leven!



So that was a fucking lie.

Elke student die het tot aan de kerstvakantie heeft gehaald weet dat dit niet klopt. Er is namelijk dat ene kleine detail dat vaak over het hoofd wordt gezien. Als student moet je namelijk DE HELE DAG BLOKKEN. En dat niet alleen tijdens de kerstvakantie he. Nee nee, één blokperiode is niet genoeg. Tijdens de lente is er gewoon NOG EEN. 't is verdorie net mooi weer na die donkere wintermaanden, moet je gewoon weer met je neus tussen de boeken gaan zitten. Ongelooflijk! Maar daar stopt het niet, want in augustus, knal in het midden van het festivalseizoen, MAG JE DAT ALLEMAAL GEWOON NOG EENS DOEN. MET EXACT DEZELFDE VAKKEN NOG WEL. Amai tijd van m'n leven, echt waar...

Anyway, wij kennen dat gevoel. Daarom hebben we speciaal voor jou enkele bloktips voor je neergepend. We know you'll need it.

10 bloktips

1

Plan vooruitzichten in terwijl je aan het studeren bent. Zo heb je een verlangen naar leuke zaken die je te wachten staan! Zet dat pintje maar al fris! 🍺

2

Maak een goede blokplanning. Tel hoeveel clubavonden er je nog te wachten staan in de blok periode en stem je studieplanning hier op af.

3

Creëer een voorspelbare routine. Die woensdagvoormiddag kan je best vrijhouden.

4

Ben je iemand die niet alleen kan studeren? Heb je nood aan een virtuele schop onder u gat? Studeer dan samen met alle andere Hospitalianen in onze Discord study channel.

5

Eet gezond. Kijk dus goed naar welke ingrediënten er op die pizza zitten die je zo meteen laat leveren en kies er eentje met voldoende groenten.



6

Zoek een partner in crime. Ben je (weer) te laat begonnen met studeren? Zoek dan een vriendje om tegen te kunnen zagen dat je er nooit gaat geraken voor dat moeilijke examen zodat je nog verder achterop schema raakt.

7

Heb je je uitstelgedrag weer de bovenhand laten nemen en heb je onvermijdelijk nog enkele studie-uren voor de boeg? Dan is Red Bull je beste vriend tijdens deze ellelang durende nacht #charissaknowsbest

8

Leer powernappen. Studies tonen aan dat een dutje van maximaal 20 minuten je productiviteit en creativiteit naar een hoger niveau tillen. Ideaal dus om even weg te snoozen.

9

Ruim je bureau op. Wij raden dit aan om aan het begin van de blokperiode te doen. Op deze manier ben je geen volledige dag vlak voor het examen kwijt 😓

10

Last but not least. Neem voldoende pauze en blijf in beweging! Verandering van omgeving houdt je brein alert en zal voor een betere studie efficiëntie zorgen! Zo kan je best even gaan sporten met vrienden in een groene omgeving, gaan wandelen, ... Zolang je maar effectief iets voor school hebt gedaan en je pauze niet meer dan het dubbele van je studieduur in beslag neemt!

IN MEMORIAM

Valerie Decoorne

Bij Hospitalia ook bekend als "Brutus"

16 april 1985 - 14 april 2021



Liefste Val,

Als een 18 jarige chicka ontmoette ik jou & door gewoon één blik uit te wisselen tijdens mijn “installatie oprichtingspraesidium” van onze mooie club wist ik dat een hele leuke dame ontmoet had ...

Jij zat instant te schaterlachen met mijn “verpakte sarcasm”. Daarna volgde de officiële kennismaking en werd je een bestie for life!

Ik zou echt uren kunnen praten over onze dierbare momenten samen & daarvoor lieve Val, bedankt om zo’n mooie prachtvriendin te zijn, het soort vriendschap die je iedereen toewenst ...

Ik mis je ongelooflijk hard.

Rust zacht lieverd, love you big big time ♥♥

Elise



De ultieme schachtentemmer: de strenge, doch rechtvaardige vader en de liefkozende, zorgende moeder ineen. Ik had direct zoveel respect voor je, zodat je zelf etters zoals mij stil kreeg, lang na t punt dat de nuchterheid vervlogen was. Je stevige knuffels of hoe je in paniek sloeg als ik je optilde. En dan enkele jaren later toen ik je hielp om van de Panos naar "den bak" te geraken en vervolgens de trots om je op vleugel D te zien in je uniform en ik kon zeggen dat is 'n goeie vriendin van me. De wereld is niet rooskleurig en met onze job werden we hier vaak mee geconfronteerd, maar ze is toch nog donkerder nu jij er niet meer bent.

- Kiltman



Brutus die een cantus kwam binnengewandeld betekende een instant decibelverhoging van alles dat er aan de hand was op dat moment. Keer op keer.

- Bertrand De Bock

Val, hoe ik je heb leren kennen... Geen idee...
Je was er gewoon altijd... Dank je daarvoor...

- Amélie



Lieve schat, wat mis ik je guitige lach en je niet-grappige mopjes (sorry). Hangen aan de toog in 't kofschip, in het park, bij ons thuis. Een rougeke, rode vodka of pina colada zal nooit meer hetzelfde zijn. We koesteren alle herinneringen die we hebben met je en zullen je nooit, nooit, nooit vergeten. Wat een prachtig mens was je, ben je. ❤️ Dikke poot van Poncho

- Anso



dag leonie!

Eerst en vooral zou ik graag weten hoe jij bij Hospitalia bent terecht gekomen.

Toen ik mijn eerste jaar op kot begon, leerde ik iedereen van mijn gang op de eerste dag al kennen! Al snel kwam ik te weten dat iemand uit mijn gang in het praesidium zat! Dat was Lisa, de pro-feest. Zij nodigde mij en 2 andere kotgenoten uit om op dinsdag (het was toen introductieweek) langs te komen en dat hebben we dan ook gedaan 😊



Wat was de beste clubavond tijdens je schachtenjaar? Wat maakt dit de beste?

Voor mij is het een beetje 'bittersweet' want mijn favoriete clubavond is 100% de karaoke-avond! Dit was ook jammer de laatste live-activiteit voor een lange tijd... Ik heb me die avond echt rot geamuseerd en echt de longen uit mn lijf gezongen! Ook was dit een van de eerste avonden dat ik echt los ging (ik ging pas in het 2e semester echt losgaan).



Jammer genoeg gingen dit jaar geen cantussen door, maar hoe vond jij het als schacht om een cantus mee te doen?

Voor mij was het in het begin even zoeken wat er allemaal gebeurde en wat ik moest doen. Ik had enkel foto's van andere mensen gezien, maar dat vertelde eigenlijk enorm weinig. Ik kende ook niet zo veel liedjes waardoor ik niet altijd kon meezingen. Maar toch bleven die eerste cantussen echt topervaringen. Ik voelde me zo welkom en ik amuseerde me rot!

Je zit nu in het praesidium, waarom heb je gekozen om in het praesidium te gaan en in het bijzonder om voor cantor te gaan?

Ik was heel lang aan het zeggen om me niet te stellen voor cantor omdat ik niet wist of ik dit ging kunnen combineren. Maar na vele overtuigingen van andere mensen om dit toch te proberen, heb ik me dan maar gesteld. Ik wou daarnaast ook wat connecties in Gent buiten mensen die ik al voor de hogeschool kende en dit leek me de perfecte kans!

Wat is je lievelingscantusliedje en waarom ?

Ik ben iemand die heel veel van vrolijke groepsnummers houdt, dus echte goede meezingers als Molly Malone, My Bonnie en Home on the Range zijn hiervoor perfect! Maar als ik hier toch één van moet kiezen, dan is dit Molly Malone! Na al wat pintjes te hebben geconsumeerd geeft dit nummer me “zorgeloos leven en forever happy”-vibes.

Wat is je tofste/grappigste/mooiste/... herinnering van op een cantus?

Ik kan me mijn allereerste Pappenheimer nog goed herinneren. Ik was dus een echte cantusmaagd en wist niet wat dit was. Dan kun je je best de shock op mijn gezicht voorstellen toen de Pappenheimer begon en ik even mijn gezicht wegdraaide om dan later terug om te draaien en de blote poep van iemand anders recht voor mijn gezicht te hebben.

Ik heb gehoord dat je volgend jaar terug in het praesidium zal gaan en terug voor cantor! Wat zorgde ervoor dat je dit terug wil doen volgend jaar?

Zoals velen hebben ondervonden heeft corona dit jaar veel kansen weggenomen, o.a. dus ook mijn kansen om cantussen te organiseren! Eerst twijfelde ik om nog een jaar te doen, aangezien het wat veel zou worden met school en mijn buitenlandse stage volgend jaar (misschien), maar ik wou mezelf toch een jaar geven om een echte cantor te kunnen zijn 😊

Stel dat we volgend academiejaar terug mogen cantussen, in welk thema zou jij het liefst je engelenstem laten horen?

Thema's zijn altijd zo plezant! Maar zelf heb ik niet direct een idee wat mijn lievelingsthema zou zijn. Een kerstcantus mag dan misschien veel gedaan zijn, maar het blijft altijd een super toffe sfeer met super toffe nummers! Daarnaast zou ik zeker wel te vinden zijn voor een rock-thema (o.a. Queen!!)

Welke liedjes moeten dan zeker niet of juist wel gezongen worden? Waarom?

Rock is zo'n breed genre, het zou enorm veel kunnen omvatten. Maar voor mij persoonlijk zouden zeker enkele rock klassiekers de revue moeten passeren, o.a. Queen, Fleetwood Mac, the Rolling Stones, ...

Wat is een Pappenheimer en wat vind jij daar zelf van? Zou deze mogen aanbod komen op je cantus?

Een Pappenheimer is dus eigenlijk gewoon een nummer waarbij mensen vaak uit de kleren gaan (je mag natuurlijk zelf kiezen hoe ver je gaat). Ik mag dan misschien zo geschrokken zijn van mijn eerste Pappenheimer, toch vond ik het zo hilarisch en fun dat ik het zeker aan bod zou laten komen op de volgende cantussen van Hospi 😊

Diablen rougekes



CHRIS WOU IETS OVER DE VOETBAL SCHRIJVEN

Midden mei maakte onze bondscoach van de Rode Duivels, Roberto Martinez, zijn EK-selectie bekend. Ik hoor de gemiddelde lezer reeds afkomen: “ughh, voetbal, dat is nu eens echt iets dat ik niet ga lezen he.” En ik begrijp u volledig! Overbetaalde sporters, die amper een RSZ-bijdrage moeten leveren, die zich aanstellen op een grasveld. Maar het zijn wel die 11 spelers die ervoor zorgen dat een land als België zich voor een van de weinige keren herenigt in onze nationale sport: pintjes drinken. Want zeg nu zelf: of je iets kent van de voetbal of niet maakt weinig uit, zolang er maar een reden is om dat goudblonde gerstenat te nuttigen. Viva Jupiler!

What's in a name

EURO 2020, zo heet de officiële naam van het sportevenement, wordt gehouden in 2021. Tant pis, dat kunnen we door de vingers zien. Dat de wedstrijden in 11 verschillende stadia worden gespeeld in 11 landen, in deze tijd, al veel minder. Sinds mensenheugenis wordt een kampioenschap gespeeld in 1 land, of samen georganiseerd door 2 landen. Op een cantus hadden de heren van de Europese voetbalbond al lang een "AAAAAAD PISTUM" gekregen voor de organisatie van dit anti-coronaproof toernooi. Zo speelt België eerst in Rusland, daarna in Denemarken, om daarna terug in Rusland te spelen. Kan jij nog volgen?

Tous ensemble

Of je nu supporter bent van Club Brugge, Gent of Anderlecht maakt maar weinig uit tijdens een interland. De match is nog niet begonnen of iedereen staat broederlijk naast mekaar uit volle borst de Brabançonne mee te zingen (lees: mompel mompel VOOR VOOOOORST voor vrijheid en voor recht DUM DUM DUUUM), gevolgd door een staande ovatie, bekens die in de lucht vliegen en ambiance. De sfeer zit erin, iedereen is in de 7e hemel en het wordt tijd om te kakken op de balcones van Lukaku (het moet gedaan zijn met te kakken op Lukaku!) P.S. Romelu i love you x.

Iedereen bondcoach

Ook al ken je weinig van voetbal, een favoriete speler heeft iedereen. En na een pint of 3 komen de echte kenners naar boven: "allez, waarom staat die er nu op?! Die kan toch nie sjotten" of "ik hoop dat Martinez weet waar die mee bezig is, ik had het anders gedaan." Het is aandoenlijk om te zien hoe vooraf zoveel passie en tijd er in discussies en analyses wordt gestoken. Eenmaal de match bezig is, is dat allemaal niet meer van belang. Dan telt maar 1 ding: scoren, toevallig hetzelfde doel van elke single die een glaasje te veel op heeft in 't kof.

Klederdracht maakt macht

Net zoals bij de Rode Duivels staat bij de start van elk toernooi ook de eigen tenue ter discussie in de huiskamer. "Ik moet toch zien dak iets zwart, geel en rood aanheb zeker voor mijn Insta post." En oké, you got me, ik kom ervoor uit. Ook ik ben zo'n hoer die een officieel truitje heeft gekocht. En ja tis van Lukaku, stop me haten, diene jongen moet wel de goals maken he een beetje steun verdient hij wel.

Mijn ideale elf

Proficiat als je het zover hebt gebracht in het lezen van mijn artikel. Graag stel ik jullie dan ook mijn ideale 11 voor die u hopelijk ook kan terugvinden in 't kof.

In de goal staat onze nummer 1 van onze natie, Thibaut Courtois AKA Karmelietje. Zijn zoete aanzetten zorgen ervoor dat hij met overschot een kruidig schot uit de winkelhaak kan halen.

Superjan Vertonghen AKA Chimaytje. De Belg met de meeste caps die zich uitstekend laat rijpen. Een zekerheid in onze defensie en ook al is hij op z'n oude dag wat trager, het geduld waard!

Jason Denayer AKA Kwakske. De diehard voetballiefhebber herinnert zich levendig zijne kwak tegen Wales op het vorige EK. Pijnlijk moment, hopelijk maakt zijn vriendelijke bitterheid zich deze keer wel geliefd bij menig Belg.

Mega Toby Alderweireld AKA Rochefort 10. Onze rots in de branding met een toets van warme, bittere afdronk. Laat menig vrouw warm worden van zijn aroma's.

Timothy Castagne AKA La Chouffeke. Misschien wel de meest onbekende tuinkabouter in mijn 11, maar met zijn baltoetsen van koriander, sinaasappelschil en mandarijn schuimt hij vlotjes de flanken af.

Kevin De Bruyne AKA De Koninck. King Kev is uitgegroeid tot de patron van de natie. Schildert de ene na de andere bal op het bolleke van een teamgenoot. KDB all the way

Axel Witsel AKA Duvel. Doet zijn naam alle eer aan met zijn duivelstackle tegen Wasilewski in 2009. Desalniettemin een echte routinier, straf maar niet ingewikkeld complex. Smaakt altijd naar meer.

Youri Tielemans AKA Vedettje. Van dezelfde makelij als Axel. Belgische kwaliteit op een creatieve en rebelse manier. De aangename droge smaak reflecteert zich in de manier waarop ons vedetje zomaar droogweg een bal in de winkelhaak kan peperen.

Thomas Meunier AKA Brugse zot. Deze ex-Bruggeling is altijd gevaarlijk. Zijn sierlijke bewegingen worden gebrouwen met een rijke schuimkraag en een fruitig aroma, met zijn banaanshot als specialiteit.

Romelu Lukaku AKA Rougeke. Ademt de spirit van de Diables Rouges. Deze allemansvriend weet nooit teleur te stellen en staat garant voor LEGEN.. wait for it.. DARY avonden in 't kof. Met de subtiele toetsen van Big Rom's kersen scoor je altijd.

Eden Hazard AKA Gulden Draakske. Met zijn hoge gisting voor dribbels een ware gesel voor de defensie van je lever. Deze kapitein behoort tot de beste van de wereld. Bezorgt de tegenstander regelmatig het robijnrood op de wangen.

Blessuretijd

Ziezo, verder zit er niets anders op dan te drinken op de gezondheid van die mannen van hierboven. Jammer genoeg worden ook zij een jaartje ouder, dit zou dan ook wel eens de laatste kans kunnen zijn op een maand drinkplezier (het EK start op 11 juni en eindigt op 11 juli). Afspraak op 12 juni om 21u. Niet in het Gentse Moscou, maar in het Russische Sint-Petersburg. Nazdrovje!

De beginjaren van Hospitalia

Voor dit prachtige werk werd oprichter en prosenior **Elise Van Belleghem** geïnterviewd. Alles wat hier staat komt uit herinneringen, deze feiten zijn intussen al meer dan 10 jaar oud. Het gaat dan ook eerder over hoe zij alles ervaren heeft. We hebben geprobeerd ons zo veel mogelijk tot de essentie te beperken. Voor wie het niet weet, Elise is een enorme babbelkous. Tijdens dit interview werd er maar een half uur uitgeweken over zaken die niks meer te maken hadden met de vragen. Maar zo is Elise nu eenmaal.



Wat ging er door je gedachten bij het horen van de oprichting van de club?

In één woord eigenlijk echt zalig, ik was hyper enthousiast. Wij zaten nog op de oude campus in de Brusselsepoortstraat, dit enkel met verpleegkunde en vroedkunde. Dit was een klein gezellig campuske, er was nog niks voor de gezondheidszorg van Artevelde. HoGent had al een studentenclub, maar op Artevelde was er nog niks. Om het in één woord kort te omschrijven zalig, de max. Ik heb er geen ander woord voor.

Waren er twijfels op het moment zelf van zal het ons wel lukken, zal er volk aanwezig zijn eens wij activiteiten organiseren?

Ja ik denk dat er bij iedereen wel een beetje twijfels waren. Maar ik denk dat dat ook wel gezond is. Het kan niet dat je nooit eens denkt van gaat dit wel een succes worden, gaan wij leden krijgen, hoe gaat het aflopen met de sponsoring, hoe lossen we dit op, ... Ik denk dat het gezonde twijfels waren, geen twijfels van we willen er geen 100% voor gaan. Zeker dat niet.

Dit werd elk jaar wel beter, het begin van een nieuw jaar is voor een praesidium altijd spannend en dan zijn er twijfels. Je weet niet welke lichterding op ons afkomt, zijn er hervormingen geweest in de opleidingen, de verhuis naar de Kantienberg zorgde ook voor onrust, ... het is elk jaar wel iets. Nu is er voor het praesidium van dit jaar corona, maar voor ons was het dit allemaal maal 10 omdat we van 0 moesten beginnen.

Ook een café vinden was niet simpel. Zullen we een café vinden dat bij ons aanleunt? Gaan we kunnen opboksen tegen de al bestaande clubs? Vooral dan de streekclubs. Zullen de personen die al veel vrienden hebben in deze streekclubs wel naar ons komen als ze al zoveel volk kennen in die club? Allemaal dit soort twijfels. Dus de gezonde twijfels, niets in het extreme.

Wat waren de grootste obstakels die hebben jullie meegemaakt?

Het verhuizen van clubcafé. In ons eerste clubcafé was de cafébaas correct, leuk en vriendelijk maar daar was echt geen sfeer voor een studentenclub. Als wij daar binnenkwamen na een cantus in onze kiel bekeek iedereen ons alsof we een marginaal waren. Dit voelde na een tijdje niet meer goed en dat was niet leuk. We hebben toen de beslissing genomen om te veranderen en op zoek te gaan naar een nieuw clubcafé.

Wat had je niet verwacht dat zo simpel/makkelijk zou verlopen?

Het vinden van ons nieuw clubcafé ging eigenlijk verbazingwekkend vlot, dit gebeurde toevallig toen ik met Rob (vorige eigenaar van Confrater) iets ging drinken en we uiteindelijk bij Antoine in 't Kof belandden. Antoine had mij as usual een drankje voorgezet (het was al laat). Ik was bezig van gohja wat gaan we nu doen en welk café gaan we vinden?

Ik had nooit verwacht dat hij hiervoor ging openstaan want Antoine had al veel clubs in zijn café. Er was net ook een samenwerking stopgezet met een club. Dit wist ik ook van horen zeggen dus ik had nooit verwacht dat hij ging zeggen van: "Als we bepaalde zaken kunnen afspreken kunnen jullie hier wel komen."

Sommige sponsoringen gingen ook verrassend vlot, waarvan ik eerst dacht hier gaan we moeten zagen, moeten terugkeren, ... was dit totaal niet nodig. Dat was echt leuk, zelfs met Artevelde ging dit steeds vlot. Ook nog kleine dingen zoals goedkeuring krijgen voor bepaalde posters om die te mogen ophangen op de campus. Die waren steeds echt uitnodigen tot drankgebruik, zoals de doopcantus. Wij zijn goede verkopers geweest denk ik.

Ik was PR in het oprichtingsjaar en dat was toch steeds met een bang hartje vragen of we de posters mochten ophangen. Ik weet nog van één poster dat was een bekend schilderij met Maria in een grot met engelen. In de plaats van die engeltjes die weet ik veel wat vast hadden, had ik grote pinten bier gephotoshopt. *

Hoe maakten jullie in die tijd reclame voor de club?

In het begin was dit ons gaan voorstellen van wij zijn leden een nieuw opgerichte club. In het begin enkel voor verpleegkunde en vroedkunde. Later werd dit nog uitgebreid naar de gehele gezondheidszorg van Artevelde. Dit was vooral langsgaan in de lessen, ons gaan voorstellen vooraan. Dit deden we in groepjes. Ene keer ging ik mee met Sander en Marjolein, een ander moment was dat Geert met Joshi en Jolien, ... Dit was simpelweg ons gezicht laten zien en in een paar minuten tijd uitleg geven over onszelf en Hospi. Als er vragen waren werden deze beantwoord. Daarna was het tijd om te vertrekken of zelf de les mee te volgen.

Daarna was dat vooral door posters op te hangen op de campus, flyers uit te delen, of mondelinge reclame te verspreiden. Dat is misschien raar voor jullie maar het was 'het fossielentijdperk'. Facebook was toen nog niet hyper populair, nog niet iedereen had dit. Evenementen en groepen aanmaken ging nog helemaal niet. Instagram bestond ook nog niet. Ik vraag mij nu soms af hoe hebben wij dat zonder gedaan want het lijkt simpeler nu. Je tagt iemand op Instagram en de helft heeft het al gezien.

* Aanzetten tot drankgebruik mag niet meer van Artevelde. Deze poster zou nu dus niet meer mogen ophangen worden op een campus.

Hoe ging het organiseren van de eerste cantus voor een vrij onervaren team en hoe hebben jullie deze activiteit tot een goed einde gebracht toen er zoveel volk aanwezig kwam opdagen?

Ja klopt, dit is ook een deel waar ons ereleden geholpen hebben: Andreas, Tim en Valerie. Ook van andere mensen die al ervaring hadden hebben we hulp gekregen. Ik moet eerlijk toegeven dat die avond bijna pure chaos was. Maar dat was niet onze fout, niet om er onderuit te geraken hoor, we hadden gewerkt met een inschrijvingssysteem. Dit was via e-mail en we hadden al redelijk wat respons. Ik denk dat het er een 30-tal waren. Het hele praesidium was opgelucht, we hadden al wat schachten (toen nog feuten).

De cantus ging door in de Sax, wat geen enorm groot café is. De cantuszaal was zelfs nog kleiner. We kwamen daar toe waar veel meer dan het dubbele van het ingeschreven aantal personen ons stond op te wachten. Wij hebben die in twee groepen moeten kappen want die konden niet allemaal binnen. Zo'n bende onder controle houden was ons zeker niet gelukt.

De tips waren handig, maar het is nog iets helemaal anders om dat in de praktijk om te zetten. Zeker mensen die gedronken hebben, dat is niet altijd zo easy om die onder controle te houden. Het is gelukkig goed afgelopen en we hebben elkaar bijgestaan waar nodig. Een deel ging naar beneden om de meute daar wat onder controle te houden want die zaten op den duur uit de kannen te drinken die terug naar boven moesten komen. Ik had toen hetzelfde gedaan hoor. Achteraf werd toen ook wel goed geëvalueerd.

Het was superleuk dat er zoveel volk was en dat het zo een succes was want we hadden dat niet verwacht. Hadden we op voorhand geweten dat er zoveel volk zou komen, dan hadden wij een veel grotere zaal geboekt.



Dan komt het moment dat je na 4 praesidiumjaren Hospitalia hebt losgelaten. Hoe voelde dat en hoe heb je de fakkel doorgegeven?

Na mijn eerste senior jaar had ik het gevoel dat mijn werk nog niet af was. Met mijn werk bedoel ik echt de straten afdweilen, want ik was bezig met ons echt bekend te maken bij elke club die er kon zijn. Vrienden worden met een aantal van deze clubs, de hervorming op punt stellen om alles van gezondheidszorg als doelgroep te verkrijgen.

Na mijn tweede jaar als senior had ik zoiets van het is nu oké, my work here is done. Het was in het begin wel moeilijk, er zijn wel wat traantjes gevloeid. Maar een week later stond ik er terug om te zuipen hoor. Ik had 4 jaar lang continu aan het roer gestaan en door het oprichten voelt het ook een beetje als een baby. Ik heb Hospitalia zien opgroeien, nu kwam die baby in zijn kleuterfase. Wat gaat ervan worden?

Misschien wel raar, maar ik was vooral fier op wat we hadden bereikt en ook fier op het nieuwe praesidium. Ik heb Margot, de senior na mij, nog wat bijgestaan met tips en advies. Ook nog wat vergaderingen bijgewoond. Ik ben heel traag in "pensioen" gegaan, maar om den duur voelde ik wel dat het genoeg geweest was en heb ik echt gezegd van nu ben ik 100% in pensioen. Als er nu vragen zijn, er zijn al andere prosenioren die raad kunnen geven.

Wat vond je het leukste aan je tijd in het praesidium of aan je studententijd in het algemeen?

Binnen Hospitalia zelf:

Het gevoel midden in een activiteit zoals een cocktailavond of jeneveravond: alles gaat goed; er wordt veel verkocht; er is veel volk; dat gevoel vond ik altijd zalig. Het maakte niet uit in welk jaar dat was. Natuurlijk was ik als senior nog iets trotser op zo'n moment want dan heb je zoiets van dat is hier echt "mijn team" dat het heeft gedaan.

In het algemeen:

Veel nieuwe mensen leren kennen, sommigen vrienden voor het leven. Ik heb door Hospi geschift veel mensen leren kennen, zowel op Artevelde als op café. Sommige van die mensen zijn nog altijd super goede vrienden wat ik nooit verwacht had. Zoals Valerie, dat was één van mijn allerbeste vriendinnen, was dankzij Hospi. Ook de relatie met onze peter, Antoine, waar ik nog altijd contact mee heb. Dat zijn van die dingen waarvan ik mezelf toen afvroeg of ik die over 10 jaar nog zou zien of horen. Bij velen is dit nog steeds zo en als we elkaar terugzien is het nog steeds zoals vroeger. Onze oude zakken samenkomsten zijn nog steeds leuk!



Bij deze nog eens een grote dank aan **Elise Van Belleghem** om tijd te nemen voor dit interview dat ons een toffe inkijk gaf in beginjaren van Hospitalia. Geen wonder dat deze energieke meid tot allereerste P.R. van onze prachtige club gekozen werd.



Er zit meer in een website dan je denkt

MANAUS WOU IETS OVER WEBSITES SCHRIJVEN

Stel je eens voor, leven zonder het internet. Geen vrolijke TikTok filmpjes meer, geen pakketjes meer van je favoriete webshop, niet meer oneindig scrollen door je feeds... Sociale media en andere apps/website zijn nauwelijks nog weg te denken uit het leven voor zo'n hersendode zombie als jij. Toch kruipt er achter de coulissen heel wat werk in het maken van een goede website/app.

Achter de schermen

Wat hebben websites, apps en andere programmas gemeen met elkaar? Ze worden allemaal geprogrammeerd in een zogenaamde programmeertaal.

Om deze wonderlijke, extreem ingewikkelde computertalen onder de knie te krijgen moet je natuurlijk eerst een spirituele reis naar de Himalaya's maken. Hier leer je van de Tibetaanse monniken de geheimen van het universum. Eens je geest verruimd is en je chakra's in balans zijn kan je beginnen met het leren van de programmeertalen. Neem alvast een tas sterke koffie bij de hand. You're gonna need it where we're going.



**“Mijn code doet altijd wat ik vraag,
maar nooit wat ik wil...”**

Hello world!

De **Hello World** is een eenvoudig computerprogramma dat niets anders doet dan de tekst "Hello world" op het scherm weergeven. Sinds jaar en dag is dit het allereerste programma van elke aanstaande programmeur. Een dergelijk programma wordt meestal als eerste voorbeeld gebruikt in een cursus programmeren. Hieronder vind je enkele uitwerkingen in alsmaar gekkere programmeertalen.

JavaScript

JavaScript is de taal van het web. Zowat elke website maakt tegenwoordig gebruik van JavaScript om de webpagina dynamisch te maken. Ook mobiele applicaties en sommige servers worden al in JS geschreven.

```
console.log("Hello world!")
```

Java

Java is een erg robuuste, veel gebruikte programmeertaal. Onder andere apps voor Android en de superpopulaire game Minecraft worden in Java geschreven. Java en JavaScript hebben trouwens niks met elkaar te maken.

```
public class HelloWorld {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello world");  
    }  
}
```

Piet

Deze programmeertaal is vernoemd naar Nederlandse kunstschilder Piet Mondriaan. In Piet is elk programma een afbeelding, en elke gekleurde pixel wordt aan de hand van de kleurtint, verzadiging en helderheid geïnterpreteerd door de computer.



Brainfuck

Spreekt voor zich.

```
+++++[>++++>++++>++++>+
<<<<-]>+.>+.++++..++>+.<<++++
+++++.>+.——.—>+
.>.
```

Binair

Een computer denkt binair. Elk programma komt uiteindelijk neer op niks meer dan nulletjes en eentjes 🦆. Binaire taal stelt de stroom van electriciteit door je computer voor. 0 is geen stroom, 1 is wel stroom. Op deze manier kan een computer logica interpreteren. Pure zwarte magie dus 🧙

```
01001000 01100101 01101100 01101100
01101111 00101100 00100000 01110111
01101111 01110010 01101100 01100100
00100001
```



De wereld van programmeren is zoals je ziet oneindig breed. Of je nu houdt van sexy user interfaces of toch liever een dikke pipeline in je strakke backend, er is voor elk wat wils!

Maar wat heeft al dit programmeer gezever nu eigenlijk met Hospitalia of gezondheidszorg te maken? Helemaal niks. Thank you for coming to my TED talk.

dag esther!

Esther Bauwens, een schacht vertelt jullie graag meer over haar meest onvergetelijke activiteiten van het jaar met Hospitalia.



Esther, stel jezelf eens kort voor aan de lezers van Ad Astra zodat zij jou een beetje beter kunnen leren kennen.

Ik ben Esther, 20 jaar oud. Ik studeer verpleegkunde HBO5 in mijn eerste jaar te Zottegem. Dit afgelopen schooljaar heb ik me bij Hospitalia aangesloten om wat nieuwe mensen te leren kennen.

Mocht je jezelf omschrijven in drie woorden, welke zijn dit volgens jou?

Behulpzaam, een luisterend oor en creatief.

Welke activiteit of activiteiten vond jij het leukste van het afgelopen jaar?

Er zijn 2 activiteiten die ik het leukste vond namelijk "Game night" en "Movie night". "Game night" vond ik de max omdat ik de mensen op een interactieve manier wat beter leerde kennen. "Movie night" sprak me aan omdat ik enorm graag films kijk. Ik heb zowel in het eerste semester als het tweede semester deelgenomen omdat ik deze zeker niet wou missen (Shrek is een top film).

Weet je nog een moment van die avond dat je nooit meer zal vergeten?

Het weerwolven bij de "Game night" zal ik nooit meer vergeten. Iedereen schatte telkens de verkeerde weerwolven in waardoor het telkens lachwekkend was. Die avond merkte ik dat Hospitalia een toffe bende is waarin iedereen welkom is.

Als je terugblijkt op het afgelopen jaar bij Hospitalia, hoe was dit voor jou?

Ik ben Hospitalia dankbaar voor dit jaar in deze moeilijke coronatijden. Door hun heb ik nieuwe mensen leren kennen met vele vriendschappen. En ik ben mijn comfortzone uitgetreden en ben hierdoor socialer geworden.



Heb je nood aan een ontsnapping van jouw bureau of ben je aan het genieten van het mooie weer? Dan is deze **Summer Tequila** een redder in nood!

Wat heb je nodig om deze zomerse cocktail te maken?

- 300 ml tequila
- 100ml siroop (suiker)
- 500g watermeloen
- 50ml limoensap
- 400g blauwe bessen
- Verse munt
- Ijsblokjes

Hoe wordt deze verfrissende cocktail klaargemaakt?

1. Mix de watermeloen fijn en giet dit door een zeef. Vang het sap op en meng dit met het limoensap, de tequila en de suikersiroop.
2. Vul een karaf met ijsblokjes en overgiet dit met het meloendrankje. Doe de bessen erbij en roer flink om.
3. Verdeel het drankje over de glazen en werk af met verse munt.

Quarantine playtime

r+🔍 -i+🚌


-b


re=ku


f=n
-s

 +en
n=w


-k

 +ug
-s

sa+ 
s=n


-nt

 +ten
l=e


-sp


-sp

 +ief + 
-e -ur

 + 
e=f


-be

 +e
-ka

ge+ 
k=n
z=t


m=v


-aar

go+  +e

fr+ 
j=s
-j

 +  +!
-da a=je



Breng Liäm naar de
juiste bestemming



What's the difference between Jesus and a picture of Jesus?

It only takes 1 nail to hang the picture.

It was no wonder there was a toilet paper shortage.

Given the number of assholes in the country.

Een man zijn vrouw is kwaad omdat de buurvrouw op hun tuinfeest in het openbaar borstvoeding aan het geven was.

De man zegt: "Alle schat, dat is toch de normaalste zaak van de wereld? En ik wou gewoon eens proeven."

Wat is het verschil tussen Jommeke en een inlegkruisje?

Het één is een kutstrip en het ander is een fictief personage uit Zonedorp

Wat is het verschil tussen een handschoen en Hot Marijke?

In een handschoen hebben maar 5 vingers gezeten.

Een kinesist zei tegen zijn patiënt dat hij geen zware gewichten meer mag heffen.

De patiënt reageerde: "Dat is allemaal goed en wel, maar ik ben er wel mee getrouwd hé."

Weet je het verschil tussen een tandartsboor en een penis?

Zo niet, dan zou ik toch van tandarts veranderen...

Wat is de overeenkomst tussen een lifecoach en een beha voor een A-cup?

Ze kosten in beide gevallen veel geld voor weinig ondersteuning

"Ik heb ooit eens in mijn broek geplast toen ik bloed aan het doneren was" zei een man tegen een vriend. "Hoe kwam het?" vroeg de vriend.

"Wel, ik vroeg aan de verpleegster of ze nu eigenlijk mijn bloed aan het afnemen waren, waarop ze antwoordde met "Neen, plas-ma.""

66
Geniet van je studies, het is de leukste
periode van je leven!



Elke student die ooit een pintje gedronken heeft in 't Kofschip weet dat dit klopt. Er is niks leuker dan zuipen tot de kots er langs je neusgaten uitgutst. Als student kan je namelijk DE HELE WEEK zuipen. En dat niet alleen tijdens de festivalperiode he. Nee nee, enkel in de zomer zuipen is niet genoeg. Tijdens het academiejaar kan je gewoon OOK ZUIPEN. 't Kofschip is namelijk elke weekdag open, kan je gewoon weer met je zatte botten door de Overpoort strompelen. Ongelooflijk! Maar daar stopt het niet, want op dinsdagavond, knal in het midden van de week, MAG JE DAT GEWOON OOK DOEN, MAAR DAN VOORDELIGER... Amai tijd van m'n leven, echt waar!

Anyway, wij kijken allemaal uit naar de heropening van ons geliefde Kof om de dansbeentjes nog eens los te zwieren en goed in de pintjes te vliegen. We geven jullie graag 3 do's en 3 don'ts mee om die eerste hevige nacht in 't Kofschip te overleven.

6 zuiptips

DO

No shame, gewoon gaan

Iedereen is zat en iedereen is aan het dansen. Doe gewoon mee en laat je helemaal gaan. Het heeft lang genoeg geduurd, tijd om plezier te maken. Haal je beste (of slechtste) moves boven en trek je niks aan van anderen.

DON'T

Te veel geld meenemen

Het is geen goed idee om veel geld mee te nemen als je uitgaat (zoals een bankkaart dus). Hoe meer je bij hebt, hoe meer je uitgeeft. Bedenk op voorhand hoeveel je wil/ kan spenderen en probeer binnen dit budget te blijven. Als je genoeg geld hebt, mag je uiteraard je vrienden eens trakteren. Ps. Deze tip geldt niet voor de werkmensen. Speciale tip voor jullie: neem veel geld mee om je studerende vriendjes te onderhouden. 🙄👉

DO

Late night snacks

Niemand gaat graag slapen op een lege maag. Of het nu een pita is of 5 kaaskroketten van Stefano's, een late night snackske kan er altijd bij. Hoe vettiger, hoe prettiger.

DON'T

Iets kwijtraken

Iedereen kent het wel. Na een zwaar nachkje moet je 's ochtends gaan checken of je alles mee naar huis hebt genomen; portemonnee, sleutels, gsm, jas, fiets, t-shirt, bril... Zorg ervoor dat je heel de nacht op je spullen let en neem geen overbodige dingen mee om uit te gaan. Als je niks kwijt bent, kan je rustig beginnen recupereren.

DO

Zorg voor jezelf

Voor je vertrekt om te gaan drinken, kan je al een paar zaken doen om de kater onder controle te houden. Zet een 2 grote glazen water naast je bed. Voor je gaat slapen drink je deze glazen op en dan zal de kater 's ochtends al een pak aangener zijn. Drink ook veel water de dag erna.

DON'T

Zatte berichten naar je ex sturen

Ja, de schrijver van dit artikel heeft ervaring. Nee, het is geen goed idee. 's Ochtends word je overspoeld door schaamte en wil je gewoon een put graven om in te kruipen tot de persoon in kwestie je bestaan vergeten is.



Ad Astra 2020-2021

Hospitalia is de officiële studentenclub voor gezondheidszorg aan de Arteveldehogeschool.

Bezoek onze website op hospitalia.gent

a: artevelde
hogeschool